

«Ik ben de Verrijzenis en het leven. Wie in  
Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven».  
(Joa. XI, 25)



Bid voor de zielerust  
van de Heer

## Julien VANDORPE

echtgenoot van Mevrouw

**Clementine CLEMENT**

geboren te Ronse, de 8 december 1885,  
en er overleden de 20 november 1961.  
Op voorwaarde gezalfd met de H. Olie.

«Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij  
zijn enig geboren Zoon heeft gegeven: opdat  
allen die in Hem geloven, niet verloren zouden  
gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.  
Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezond-  
den, niet om de wereld te oordelen, maar opdat  
de wereld door Hem zou worden gered».

(Joa. 3.16-17)

Deze woorden brengen de troost van de he-  
mel: wie in Jezus, onze goddelijke Verlosser  
gelooft en in zijn liefde zelfs overhoeds sterft,  
zal in eeuwige aanschouwing van Gods heerlijk-  
heid en goedheid leven.

Deze brave man heeft trouw en plichtbewust  
zijn arbeid volbracht. Hij was steeds welgezind  
en vriendelijk, vreedzaam en gediensig.

Mastin, Ronse

**Geliefde Vrouw**, rechtmatig is uw grote droef-  
heid, doch niemand is hier gekomen om te blij-  
ven. Bid voor mijn zielerust en zoek in uw een-  
zaamheid opbeuring en troost bij Jezus en zijn  
Moeder, de Lieve Vrouw van Altijddurende Bij-  
stand.

**Dierbare Kinderen en Kleinkinderen**, draagt  
veel zorg voor moeder. Weest mij in uw gebeden  
trouw indachtig; ik blijf voor u allen bidden.

**Bemide Broeders, Familieleden en goede  
Vrienden**, schenkt mij in uw genegenheid nog  
de lafenis van uw gebeden. Tot weerziens in  
de hemel !

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Mevrouw Julien VANDORPE, geboren Marie-  
Clémentine CLEMENT, zijn echtgenote;  
Mijnheer en Mevrouw Siméon CANTAERT-  
VANDORPE, zijn kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw José BAUWENS-CAN-  
TAERT,

Mijnheer Raymond CANTAERT,  
zijn kleinkinderen.

De familiën VANDORPE, CALEWAERT, CLE-  
MENT en DE BATS,

danken U van harte voor de blijker  
van genegenheid en gebed.