

Wie in leven, lijden en sterven zich aan  
den H. Wil van God overlaat, ontslaapt in  
vrede. (H. Alf.).

†

**GEDENK IN UW VROOM GEBED**

de ziel van Mevrouw

**MARIA-THERESIA VAN DORPE**

weduwe van de Heer

**POLYCARPUS DE SMET,**

geboren te Zarlardinghe, den 18 Okt. 1877,  
en godvruchtig in den Heer ontslapen te  
Goeferdinge, den 15 April 1955, versterkt  
door de HH. Sakramenten der stervenden.

**Lid van de Derde-Orde en de Confrerie H. Hart.**

De dood is de weg tot het leven, en deze  
dood is goed die het leven niet wegneemt,  
maar in een beter verandert. (H. Ambr.).

Zij was een vrouw met een levendig Ge-  
loof en trouw tot het uiterste aan haar plicht.  
Doch sinds lang was de duurzame overledene  
zich bewust van haar ziekelijke toestand :  
kalm en heel overgelaten aan Gods H. Wil,  
bereidde zij zich in alle stilte voor tot de grote  
reis naar de Eeuwigheid : stil en ingetogen  
bad ze vurig iederen dag haar gebeden, en  
liet zich heilig-onverschillig over aan de  
raadsbesluiten van den Heer van Hierboven,  
doch immer was ze gelukkig ten huize Onze  
Lieve Heer te mogen ontvangen wanneer  
de Hoogdag aan de zieken gedragen werd :  
nooit zou ze éénmaal Hem laten voorbijgaan

zonder te communiceren ; nu zal hare reine  
ziel zich verheugen in eeuwige aanschou-  
wing !

Duurbare Kinderen en Kleinkind, ik dank  
U om de vele en goede zorgen waarmede  
gij me hebt omringd : God lone U daarom ;  
blijft den Heer immer trouw, en bidt voor  
uwe duurzame Ouders die u zijn voorgegaan  
op den weg van eer en deugd.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde !  
(300 d. a.).

---

---

*Mijnheer en Mevr. Jules De Smet-Lion,  
Mijnheer Michel De Smet,  
De familiën Van Dorpe, De Smet, Van  
Wymeersch en Leroy,*

*zeer gevoelig voor uw gewaardeerde  
blijken van christelijke deelneming  
hun betuigd in hun pijnlijke rouw,*

*Bedanken.*