

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Thérèse Van Dorpe

weduwe van Mijnheer

Petrus Van Wijmeersch

geboren te Nederbrakel, op 3 mei 1863 en er
godvruchtig overleden op 27 december 1959, gezalfd met
het H. Oliesel in extremis.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en
Derde Orde.

Zij kon roemen op een aantal jaren zoals maar we-
nige ten deel valt. Laten we dan ook door onze tranen
heen, God danken dat we Moeder zo lang mochten
behouden. Zij had haar leven gemaakt tot een toon-
beeld van liefde, arbeid en gebed, Het blijve voor haar
kinderen en naastbestaanden een boek vol wijsheid.
Op haar levensbaan stonden veel kruisen : nochtans
heeft ze zich moedig en vertrouwwol op de Heer inge-
zet om haar kinderen.

Dierbare kinderen, ik dank U allen, omdat gij mij
zo geëerd hebt en mij met zoveel genegenheid hebt
bejegend ; allen hebt gij mij een schone, oude dag be-
zorgd. Laat U niet ontmoedigen als het leven soms
hard is : verheft uw hart tot Hem die mij troostte ; ook
U zal Hij bijstaan. Bid nu veel voor mij, dat God mijn
ziel genadig weze.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleschauer, Nederbrakel

De familiën VAN DORPE, VAN TWEMBEKE, VAN WIJMEERSCH,
VAN WIJMEERSCH,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.