

« Een licht zal opgaan voor al wie in de schaduw van de dood gezeten zijn ».

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Maurits-Henri VAN DORPE

echtgenoot van Mevrouw

Alice MERCHIERS

geboren te Bevere-Oud., de 21 november 1902 en er godvruchtig overleden de 29 november 1957 voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

God heeft niet vele jaren nodig om Zijn Liefde-werk in een ziel te voltooien: één enkele straal van Zijn Liefde kan een mensenbloem doen openbloeien in eeuwigheid.

Zo deed God met deze rechtvaardige. Hij plukte onverwacht de rijpe vrucht van dit welgevuld en verdienstelijk leven.

Wie kende deze blijmoedige en opgewekte man niet? - Soms uiterlijk ietwat ruw maar daarachter een schone ziel, goed van hart en rond van gemoed. Vol lever voor zijn werk. Diep gelovig mens zonder uiterlijk vertoon. - Een bezorgde vader voor zijn zoon en voor zijn echtgenote een toegewijde man.

Het geluk van dit leven is zo onzeker, wat al strijd lijden en beproeving wacht ons niet! En op het ogenblik dat men meent ervan te zullen genieten komt de onverbiddelelijke dood alles vernietigen. En toch zeggen wij vol onderwerping « Gods wil geschiede ».

Beste echtgenote, zo vroeg, te vroeg naar het oordeel van de wereld, moet ik U verlaten. Wij hebben vreugde en leed gedeeld. Gij gaft me steun. Zo is het echtelijk leven. Doch God weet

beter. Geloven we in Hem, onderwerpen we ons. Wat God doet is welgedaan. God slaat niet of Hij zalft.

Mijn dierbare Jan op wien ik al mijn hoop stelde, gij waart de trots van mijn leven. Gij moet de naam van de familie hooghouden. Ik ben uit uw ogen verdwenen, houd nog 'n ware plaats in het hart voor mij, wees gij de sterke steun van moeder. Ik waak over U beiden.

Gij mijn broers en zuster, met wien ik samen door het leven ben gegaan, door ons goede verstandhouding en arbeid hebben wij een bloeiende zaak opgebouwd. Blijft verenigd want eendracht maakt sterk.

Duurbare familie en vrienden ik verlaat U tijdelijk en tot weerzien.

Mevrouw Maurice Van Dorpe-Merchiers,

Heer Jan Van Dorpe.

De familiën Van Dorpe, Merchiers, Van der Meiren en Bruneel.

**Danken voor de blijken van deelneming in
rouw en gebeden.**

Drukk. L. Moerman - Bevere-Oud.