

Geloofd zij Jezus Kristus.

IN UW GEBEDEN WORDT AANBEVOLEN

DE ZIEL

van Mijnheer

## PROSPER VAN DORPE

Geboren te Nederbrakel op 16 december 1901 en  
overleden te Brugge op 16 mei 1962.

Voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken.

- - -

Na een langdurige ziekte is de dierbare overledene de weg opgegaan, die iedere sterveling eens moet betreden.

Geheim van de dood, voor het welk we met kristelijke onderwerping 't hoofd buigen. Op aarde is er immers geen blijvend geluk. Gelukkig dat de kristen nog 't Geloof heeft, waardoor zelfs de meest verborgen hoeken van de duisternis der menselijke ellende en tegenslag verlicht worden en alzo de zwaarte ervan wordt weggenomen.

Ook voor 't geheim van de dood van de overledene buigen wij 't hoofd en zeggen wij : „Al wat Gij doet, Heer, is goed.“

Beminde familieleden en al diegenen die mij verzorgd hebben, heel oprecht wil ik danken wat gij gedaan hebt tijdens mijn lang ziek zijn. Moge God er u voor belonen. Help me nog verder door uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.



De families

VAN DORPE,  
VAN ROKEGEM en  
VAN WYMEERSCH,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove