

Het leven is de weg tot de dood en de dood  
is de weg tot het eeuwig leven.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

de Heer

**Theophile VANDORPE**

weduwnaar van Mevrouw

**ZOE D'HOMME,**

geboren te Everbeek op 10 januari 1887 en  
er schielijk overleden op 23 maart 1973.

God gaf, God nam. Het is geschied gelijk  
het de Heer behaagd heeft. De naam des  
Heren zij geprezen.

Voor de kristen is de dood niet het einde,  
maar zijn sterfdag op aarde is zijn geboorte-  
dag voor de hemel. Kristus heeft immers  
gezegd : « Ik ben de Verrijzenis en het Le-  
ven. Wie in Mij gelooft, ook al is hij ge-  
storven, zal leven ».

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt  
dank voor uw zorgen en liefde waarmee gij  
mij omringd hebt. Ik ga nu de beminden die  
voorafgingen, vervoeegen in ons aller Vader-  
huis, waar ik op U wacht.

God, Heer vol erbarming, schenk aan de  
ziel van uw dienaar het verblijf der verkwik-  
king, de zalige bevredeiging der rust en de  
klaarheid van het licht.

De families VANDORPE, D'HOMME, VINCO,  
BASSELIER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel