

Kristus de Heer heeft ons geroepen tot het eeuwig  
leven. S. Paulus.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Victorina VAN DORPE

weduwe van

RICHARD THOMAS,

geboren te Parike de 20 december 1881 en er  
godvruchtig overleden de 10 november 1960,  
voorzien van de Troostmiddelen der H. Kerk en  
de Pauselijke Zegen "in extremis".

Lid van de Confrerie van de H. Barbara, de  
Broederschap van de H. Jozef en de Voortplanting  
van 't Geloof.

Een langdurige ziekte maakte een einde aan het  
leven van deze goede moeder.

Gelaten, berustend, ja opgewekt heeft zij de  
smarten van het ziek zijn gedragen en dat mogen  
wij een heldendaad noemen die God in zijn He-  
mel rijkelijk zal belonen.

Haar diep geloof richtte zich tot God. Haar leuze  
was : «Uw Wil geschiede, niet de mijne».

Het afsterven bijwonen van mensen zoals deze  
goede moeder was, is troostend en opbeurend voor  
naastbestaanden en de schoonste waarborg voor het  
eeuwig leven.

Goede kinderen en kleinkinderen, mijn trots en  
doel van mijn leven, blijft trouw aan de opvoeding  
die uw ouders u geven. Eert onze gedachtenis en  
zorgzaamheid door uw gebeden voor mij. Ik blijf  
van uit de Hemel over u waken en zegen u.

Beste familieleden en vrienden, ik dank u om  
uw genegenheid. Wil ook mij steeds indachtig zijn  
in uw gebeden. Ik zeg u allen vaarwel en tot weer-  
ziens bij de Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.



De families VAN DORPE, THOMAS, VAN DE  
PONTSEELE, LODENS en VERSTICHELEN,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

A. V. d. Geynst, Parike