

God is onze toevlucht en onze sterkte : 't is Hij  
die ons bijstaat in de beproeving. Ps. XLX, 1

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mijnheer

Dominicus-Ludovicus  
**VAN DROOGENBROECK**

Echtgenoot van Mevrouw

**Maria-Louisa DE BEUL**

Lid van de Bond van het H. Hart

geboren te St-Martens-Bodegem, de 21 October 1903  
en er schielijk overleden, de 20 November 1954,  
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.



God schenke zijn ziel rust en vrede en aan de  
diepbedroefde familie christene gelatenheid in de  
grote beproeving welke ze heeft doorstaan.

O God ! afgesneden als een draad is mijn leven ;  
van morgen tot avond maakt gij het uit met mij.

Waarom hem zo vroeg aan onze liefde ontrukkt ?  
Rechtschape van hart, werd hij door iedereen  
bemind en leefde in ons midden in eer en deugd,  
als een vroom christen. — Helaas ! waarom zo  
kortstondig.

Vaarwel, geliefde Echtgenote, is ons scheiden  
droef en bitter, de hoop dat wij elkander zullen  
wederzien in het hemels paradijs, moet u troosten  
en versterken en gij geliefde Zoon, bemin uw  
moeder al de dagen van uw leven en vergeet  
nooit wat uw goede vader voor u gedaan heeft ;  
blijf deugdzaam en christelijk leven. Tot weder-  
ziens in de hemel, waar ik u zal blijven beminnen  
gelijk ik u op aarde bemind heb.

Bemide Zusters en Bloedverwanten, ik verlaat  
u voor een beter leven. Hebt dank voor uw gene-  
genheid en weest mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

De familiën Van Droogenbroeck,  
De Beul,  
Van Schuerebeek  
en Heylens,

danken u voor de blijken van  
innige deelneming.

---

St-Martens-Bodegem, Charles Schoukens.