

God schenke zijn ziel rust en vrede en aan de diepbedroefde familie christene gelatenheid in de grote beproeving welke ze heeft doorstaan.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mijnheer

Petrus-Frans Van Droogenbroeck

Echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN HUMBEEK

Lid van de Voortplanting des Geloofs

geboren te St-Martens-Bodegem, de 8 Mei 1890
aldaar godvruchtig overleden de 6 Maart 1952,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Hij was een man vol van geloof, een voorbeeldige echtgenoot, die de grootste zorg droeg voor zijn huisgezin; onberispelijk handelde hij in de geboden des Heren. In zijn uiterste mocht hij zeggen met den ouderling Simeon: « Heer, laat nu uw dienaar in vrede gaan ». Lucas II.

Bemide Echtgenote, samen hebben wij de last van het leven gedragen en de zorgen gedeeld, denk dat ik steeds voor u bid in de hemel. Treur niet gelijk deze die geen hoop hebben want onze Vader, die in de hemel woont, zal uw steun zijn.

Duurbare Kinderen, ik sterf gerust en gelukkig omdat ik weet dat gij de lessen die ik u gegeven heb trouw zult volgen. Dient de Heer en bemint elkander, leeft in vrede en God zal u beschermen.

Bemide Zusters, Broeder en Bloedverwanten, gedenkt mij steeds in uw gebeden, eens zien we elkander weder om niet meer te scheiden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
300 d. afl.

St-Martens-Bodegem, Wed. Evarist Hellinckx.

De familiën VAN DROOGENBROECK
en VAN HUMBEEK,

bedanken voor de gebeden
en kristelijke deelneming.