

*Twee ogen vol wijsheid :
ze kijken U aan ;
twee voeten die altijd
bereid zijn te gaan.
Twee handen die helpen
waar hulp wordt gevraagd ;
twee lippen die lachen
als iedereen klaagt.
Twee oren zijn altijd
tot luisteren klaar
gereed tot begrijpen
en helpen maar ...*

zo leefde

MEVROUW

DENISE VAN DROOGENBROEK

echtgenote van de Heer

RAYMOND BIJL.

Zij werd geboren te Viane op 18 maart 1924 en er door een smartelijk ongeval tot haar Schepper teruggeroepen op 4 januari 1982 ; voorzien van de Ziekenzalving "in extremis."

Doorheen de lange lijdensweg van haar ziekte bleef ze steeds de geduldige moeder, die eerst aan de anderen dacht en alles wou vermijden waardoor ze de haren enige last kon aandoen.

Haar eigen geloof en christelijk levensinzicht probeerde ze door te geven aan haar kinderen en zo een stempel te drukken op haar gezin.

Beminde echtgenoot, dank U voor uw genegenheid, uw geduld, uw begrip en uw hulp gedurende zovele jaren. Moget gij hetzelfde ondervinden van de kinderen in uw verder leven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, weest niet bedroefd om mijn heengaan, immers voor mij is de dood als :

" het uitgaan van de stervende lichten, tot de zonne weer in de renbane schiet ", zoals Guido Gezelle het zo beeldrijk dichtte.

Blijft mij allen uw genegenheid tonen door mijn voorbeeld na te volgen en voor mij te bidden.

O.L.Vrouw van de H. Stede, ontvang mij bij Uw Zoon !

■
*De families VAN DROOGENBROEK,
BIJL,
DRUEZ,
FAVERIAUX*

danken U voor uw aanwezigheid en uw vroom gebed.

begraf. collier-de taeye, moerbeke - druk, de nayer, moerbeke