

Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten, dank zij de troost die wij van God ontvangen.



Dankbaar gedenken wij

ZUSTER EMILIE

Cordula Vandroogenbroek

Zij werd geboren te Viane op 12 januari 1906. Zij wijdde zich aan de Heer op 18 april 1938 in de Kongregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Viane. Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede in de kliniek te Zottegem op 14 januari 1988.

Een mens die in Gods hand tracht te leven, zal ervaren hoe Gods genade zonder einde is, en hoe onuitputtelijk Zijn erbarmen. Iedere morgen is Hij er weer met Zijn trouw en blijft Hij onze moed en hoop bij vreugde en pijn. " Wat zijt Gij goed, o Heer, voor wie op U blijft hopen en U blijft zoeken. " Goed is het, door God geroepen te worden tot een leven van gegevenheid aan de anderen, een leven van toewijding voor mensen die bedreigd zijn door eenzaamheid en afgezonderd worden omdat ze oud zijn of ziek of overmand door beproevingen allerhande.

Geroepen mensen in dienst van Kerk en wereld, weten beter dat de Heer niemand verstoort, dat Hij droefheid troost en zich genadig ontfermt over iedere nood. De Heer bedroeft en vernedert niet, maar leeft innig mee als een moeder met haar kinderen.

Dat was het geloof van Zuster Emilie, de zin en de trouw van haar lang en voorbeeldig kloosterleven, het voedsel van haar apostolaat en de kracht in haar geduldig gedragen lijden. Zij wist zich gesteund, gedragen en bemoedigd door haar meelevende gemeenschap en familie. Zij voelde zich veilig geborgen in het gebed, de zorg en de toewijding van haar gemeenschap.

Wij danken de Heer voor die vele jaren dat zuster Emilie in Zijn dienst mocht werken. Wij blijven met haar verbonden door het gebed.

Maria, toon dat Gij onze moeder zijt.

De eerwaarde Heer Marchand,
algemeen directeur
De zustergemeenschap van Deftinge
Families Vandroogenbroek-De Handschutter
danken voor uw gebed en medeleven.