

De ware genegenheid voor de overledenen be-  
staat hierin, te bidden voor hunne eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## VICTORINE VAN DROOGENBROECK

Weduwe van Mijnheer

DENIS JORIS

Geboren te Viane de 26 April 1881, en god-  
vruchtig overleden te Moerbeke, de 4 Mei 1954,  
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden,  
en de pauselijke zegen in Articulo mortis.

*Zij was lid van de Bond van 't H. Hart, van de  
confrerie van de Zoete Naam en het H. Aanschijn.*

De dood is geen verassing voor hem die voorbe-  
reid leefde. Ik heb grote pijnen geleden in mijn  
lichaam maar met verdueligheid heb ik ze verdra-  
gen uit liefde tot U, o Heer.

Rijk zal haar kroon wezen want God heeft ze be-  
proefd en waardig gevonden van Hem, om haar  
geduld in het lijden.

De dierbare overledene laat hier op aarde een  
kostelijk aandenken na: dat van een eenvoudig en  
rechtvaardig leven in de ogen van God; een leven  
zo waardevol dat het mag voorgesteld als het voor-  
beeld van een echt kristelijk leven. Aan haar  
familie laat zij het voorbeeld na van haar deug-  
den, haar volledige overgave aan Gods heilige  
Wil, haar diepe godsvrucht, haar toewijding en de  
heftaligheid van haar hart.

Bemide Doch'ier, God heeft mij teruggeroepen,  
doch mijn liefde tot U sterft niet, in den hemel  
blijf ik U beminnen zoals hier beneden, wees mij  
ook indachtig in uw dagelijks gebed.

Bemide Familieleden en vrienden vaartwel, ge-  
denkt mij ook in uw gebeden.  
Zoete Harten van Jezus en-Maria, weest mij genadig.

R. I. P.

De Familiën

VAN DROOGENBROECK,  
JORIS,  
COPPENS,  
BOURGUIGNON,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van deelneming, en  
danken U.

.....  
Druk. DEMULDER, Viane-Moerbeke