

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ACHILLE VANDRIESSCHE

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Magdalena Ramsdam

Geboren te Everbeek, op 28 Juni 1889.

en overleden te Nederbrakel, op 23 December 1955.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hoe zwaar valt het verlies van deze brave man: als een trouwe christen diende hij God door zijn dagelijks gebed; door zware, uitputtende arbeid die hem vroeger naar het graf bracht heeft hij zijn leven waardig gemaakt. Zijn huis was nederig, maar bezat een schat van onderlinge liefde, vrede en trouw. Zijn woord was oprecht, een leugen of bedrog kwam er niet over zijn lippen. Met zijn geloof wist hij aan de zijnen lessen na te laten vol wijsheid en ondervinding.

Wat die goede vader, dagen nacht in stilte doorstaan heeft, is nauwelijks te beschrijven. Zijn hoop was in de Heer die hem zeker niet zal beschamen. God heeft hem gelaten gevonden in de beproeving en zal hem de kroon des levens geven.

Bemide echtgenote, dierbare kinderen, bloedverwanten en familie, God zegene en beware U. Ik ben zo gevoelig geweest aan

uw blijken van liefde toen U mij in mijn droeve kwaal verzorgdet, nooit zal ik vergeten wat U voor mij gedaan hebt. Ik zal U eeuwig gedenken in dankbaarheid. Nu roept de Heer mij tot zich; mijn taak hier op aarde is volbracht. Blijft voor mij bidden en tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost:

*De Familiën VANDRIESSCHE
en RAMSDAM danken U hiervoor.*

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel