



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert VAN driessche

**Weduwnaar van Mevrouw
JOSEPHINA ROELANDT**

Geboren te Nederbrakel op 15 februari 1919
en godvruchtig overleden te Gent
op 24 augustus 1995,
voorzien van de H. Sakramenten.

De families
VAN driessche, VANHUFFEL,
EECKHOUT en BOTTELDOOREN

*danken u voor de blijken van
deelneming in hun rouw.*

Liefste Albert,

De enige pijn die je ons hebt aangedaan is
dat je ongevraagd bent heengegaan.

Maar voorzichtig klopt vreugde bij ons aan
want eens zullen wij weer samen staan.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met oneindig veel moed en
waardigheid gedaan.

Wie kan ooit begrijpen wat je hebt geleden ?

Wie kan ooit voelen wat je hebt doorstaan ?

Wij betreuren het onverwachte heengaan van
deze eenvoudige, moedige en waardige man.

We zullen hem missen hier op aard '

Maar in ons hart blijft zijn herinnering meer
dan bewaard !