

Heer, niet mijn maar uw Wil geschiede.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**ARTHUR VANDRIESSCHE**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria Cabo**

**Oud-Strijder 1914-18**

vereerd met het IJzerkruis, de Zegemedaille  
en de Herinneringsmedaille 1914-18.

geboren te Everbeek de 10 november 1889 en  
overleden in de kliniek der Zusters van Barmhar-  
tigheid te Ronse, de 28 januari 1963, versterkt  
door de HH. Sacramenten.

Hij is niet meer, de alomgekende en beminde,  
om zijn vriendelijkheid en zijn gulheid. Op enkele  
tijd onverbiddelijk geslagen door de dood. Op  
11e november moest hij de kerk verlaten want hij  
voelde zich ongesteld. Hij wist dat zijn dagen  
geteld waren want toen hij naar het ziekenhuis  
vertrok dan zei hij: "Ik kom terug om begraven  
te worden."

Het was een rechtschape en gemoedelijk  
man. Op het front de onversaagde soldaat, de  
gedienstige kameraad, een goed huisvader, de  
vroljke vriend van elkeen. Eenieder zal zijn heen-  
gaan betreuren.

Dierbare echtgenote, ons verlangen nog enkele  
jaren samen door te brengen is niet verwezen-  
lijkt. Gods H. Wil geschiede!

Duurbare kinderen en kleinkinderen ik ver-  
laat u, hebt allen dank voor de genegenheid en  
de zorgen mij betoond.

Vaartwel, allen, familie, vrienden en strijd-  
makers! Wij zien elkaar terug in de hemel.  
Barmhartige, Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De familiën

**VANDRIESSCHE-MONJOUR  
en CABO-VAN DE PONTSEELE**

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.**

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.