

†

Gedenk in uw godvruchtige gebeden  
de ziel van

MEVROUW

**Augusta VAN DRIESSCHE**

weduwe van de Heer

**PETRUS HENRI DE SCHEPPER**

geboren te Moerbeke-Waas op 7 maart 1884  
en, na gesterkt te zijn met de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk, te Assenede  
godvruchtig overleden op 17 juni 1967.

Lid van verschillende  
godvruchtige genootschappen.

---

Moeder!... Thans krijgt het woord zijn diepste,  
zijn onvergankelijke zin... Kalm, gelaten, gans  
onderworpen aan Gods heilige wil, zijt gij van  
ons heengegaan.

Moeder!... Gij, de ziel van ons leven, gij  
het bestendige en echte voorbeeld van goed-  
heid, toewijding, werkzaamheid, liefde tot de  
naaste. Want voorwaar, dit waren uw hoofd-  
deugden. Wij, uw kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen, wij danken U.

Gewillig heeft zij, de moedige vrouw, de  
louterende beproeving der laatste maanden  
van last en lijden aanvaard. En met de troos-  
tende zekerheid van haar vast geloof is zij  
de eeuwigheid ingetreden. Alles is volbracht!...  
Schenk haar, Heer, de blijvende rust in de  
schaduw van uw kruis.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen, en gij allen die mij met zorgen  
hebt omringd, heb dank voor die liefdedienst.  
Ik ga vader zaliger gaan vervoegeen. Aanvaard  
dit tijdelijk scheiden in kristelijke zin. En gij  
mijn zoon, priester des Heren, gedenk mij in  
uw H. Misoffer.



Uw deelneming in het verlies van  
haar die ons zo dierbaar was schonk  
ons veel troost en uw gebed was een  
kostbare hulp voor onze welbemin-  
de overledene. Wij danken U daar-  
voor van harte.

**DE FAMILIE**

---

Druk. Hamerlinck, Zelzate