

De wereld is een ballingschap en een doortocht
naar den hemel.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mijnheer
CAMIEL VANDRIESSCHE

zoon van

FRANÇOIS & CÉCILE VANMALDERGEM

geboren te Everbeek de 7 Juni 1869 en er
overleden de 3 Juli 1952.

« — o — »

De dierbare overledene was eenvoudig en recht-
schapen, godsdienstig en afgekeerd van het
kwaad. Van kindsbeen af vreesde hij God en bleef
trouw in het onderhouden van Zijn geboden.

Die onvoorziene dood brengt ons eens te meer
in herinnering, de woorden van den Meester:
« Weest bereid, want de Mensenzoon zal komen
wanneer gij er het minst aan denkt ».

(Matth, XXIV. 44.)

Houdt u dus allen gereed en leeft niet zoals gij
niet zoudt willen sterven.

Beminde Zuster, Bloedverwanten en Vrienden,
ik dank U voor uw genegenheid. Ik smeek er U
om, vergeet mij niet in uw gebeden en goede wer-
ken, Ik zeg U allen vaarwel en tot wederziens
bij den Heer.

Jezus, Maria, Jozef, (7 j. en 7 q. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

Een milde troost waren ons uw blikken van
christelijke deelneming, hiervoor danken wij
U innig.

De familiën **VANDRIESSCHE** en
VANMALDERGEM.

Dr. Vw Modde, Everbeek.