

Hoe aangenaam is het te sterven als men wel geleefd heeft.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL  
VAN MEVROUW

**CLARA, MARIA VAN DRIESSCHE**

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

**RICHARD GILLIS,**

geboren te Oosterzele, de 3 augustus 1889 en er  
godvruchtig overleden, de 5 januari 1965.

versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

-----

Eenvoudig en kristelijk heeft de duurzame overledene haar levensbaan voltrokken. Zij heeft onder ons geleefd als een engel van goedheid, altijd minzaam, zo liefdevolle moeder als verkleefde echtgenote.

Ze was een diep kristelijke moeder. vast in haar geloof, trouw aan Gods heilige Wil, met hart en ziel leefde ze voor haar gezin. Edelmoedig droeg ze de smart toen ziekte of dood het kwam treffen; zalvende vreugde bood haar het welslagen van haar opvoedingswerk. Hoe schittert de gloriekroon van een moeder, als ze getooid is met de parels van een echt kristelijk nageslacht.

Gods wil is geschied... en wenen wij, dan is het omdat wij beseffen welk groot verlies wij ondergaan hebben.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, ik heb voor u geleefd, voor u mijn krachten gegeven om te zorgen voor uw welzijn. Gelijk ik u bemind heb op aarde zo blijf ik het doen bij God. Aanvaardt mijn dank voor de warme genegenheid en tedere zorgen die ik van U ontving. Gedenkt mij in uw gebeden.

Duurbare familieleden, bidt voor mij.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

— **R. I. P.** —

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09)70.56.19

Mijnheer Richard GILLIS :

Mijnheer en Mevrouw Pieter VAN DAMME-GILLIS en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Oscar GILLIS-AELTERMAN en dochter ;

Mijnheer en Mevrouw Albert GILLIS-DE ROCKER ;

De familie VAN DRIESSCHE ;

De familie GILLIS ;

De familie DE MOOR ;

De familie JANNAERT.

gevoelig voor Uw blijk van deelname in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.