

De mens wikt en God beschikt. Wie mag beweren Gods raadsbesluiten te doorgronden? Niet weten- de wanneer het uur der scheiding slaan zal, blijft ons slechts over te waken en te bidden.



## BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

### Clovis Etienne VANDRIESSCHE

echtgenoot van Marie Germaine SOISSON

Oudstrijder, vereerd met de Zegemedaille en de Herinneringsmedaille van de oorlog '14-'18 geboren te Everbeek, de 1 Juni 1895, en aldaar overleden, de 25 October 1953, voorzien van de HH

Sacramenten en van de Pauselijke Zegen  
« in articulo mortis ».

O dood! Mysterie des doods! Hoe schoon leert gij ons wat het leven van de mens op aarde betekent en hoe gelukkig en voorzichtig hij is die tracht te leven zoals hij wenst gevonden te worden in het uur des doods.

De goedheid zijner inborst, zijn teerhartigheid en openhartigheid verwierven hem talrijke vrienden en zijn edele gevoelens dwongen de algemene achting af.

Moedig heeft hij voor recht en vrijheid gestreden en niets kon Etienne aan zijn plicht doen verzaken. Zo was hij in het slijk van de loopgraven of onder het vuur der bombardementen; zo was hij ook als burger. Vlijtig aan het werk, geen last of moeite ontziende, om in het onderhoud van vrouw en kind te voorzien, wist hij door zijn voorbeeld zijn makkers aan te moedigen om steeds in blijde stemming hun dagelijkse taak te vervullen. Ziek-

te en uitputting konden zijn werklust niet bedwingen; hij bleef voort aan de arbeid tot wanneer hij, als een sterke eik door een wervelwind geraakt, werd neergeveld.

Om zijn goedheid en bereidwilligheid in alle noden zijn hulp te verlenen, had God met hem medelijden, en schonk hem de onschaabare genade, in volle bewustheid de H.H. Sacramenten te kunnen ontvangen.

Bedrukte Echtgenote, beminde Kinderen, Kleinkind en Familieleden, ik zeg u allen vaarwel; nu zijt gij in droefheid omdat ik heengegaan ben, eens echter zullen wij malkander wederzien in de Hemel. Schept moed en bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef (7 j. en 7 qu.)  
Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. (360 d. afl.)  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d.)

---

De familiën VANDRIESSCHE, SOISSON en MONJOUR  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

---

Dr. v.w. Modde, Everbeek.