

†

Heden ging van ons heen om voor eeuwig
in Gods Liefde te verblijven

MEVROUW

Elvire, Palmyre VANDRIESSCHE

weduwe van de Heer Georges, Joseph
VANLIERDE,

geboren te Everbeek op 10 februari 1900
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 17 augustus 1982,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Onze duurzame overledene, die we vandaag
met droefheid in het hart ten grave dragen,
was een voorbeeldige vrouw en een ingoede
moeder. Het geluk van haar kinderen was
haar geluk, hun beproevingen waren ook de
hare.

God, wij danken U dan ook dat we zo
een goede moeder mochten hebben. Daarom
echter doet het ons nu ook des te meer pijn
van moeder afscheid te moeten nemen. Doch
vol vertrouwen bidden we dat de Heer haar

nu duizendmaal lone voor het vele schone
in haar leven en haar nu opname in het
hemels Vaderhuis.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank U voor de liefdevolle zorgen en voor
uw trouwe genegenheid. Bidt nu tot God
dat Hij mij genadig weze.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

VANDRIESSCHE, MONJOUR,
VANLIERDE, DRUWEZ,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek.