



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER  
**Georges VANDRIESSCHE**

echtgenoot van

**Mevrouw Lucienne BOCKSTAELE.**

Geboren te Everbeek op 22 juni 1907  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel op  
24 augustus 1982, voorzien van de  
HH. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

---

Het gewichtigste ogenblik in een  
mensenleven is zijn stervensuur.

Sterven is de grootste daad voor  
elke mens en geen offer noch moei-  
te in zijn leven zal voor hem meest-  
al zo zwaar zijn. Eén zaak heeft  
slechts nog waarde dan en brengt  
geruststelling: de zekerheid dat de  
Heer een barmhartige God is. Met  
volle vertrouwen in God heeft onze  
duurbare overledene dan ook zijn le-

ven in Gods handen gegeven, want  
hij wist dat zelfs de meest liefdevol-  
le zorgen niet meer konden baten.

Duurbare echtgenote, kinderen en  
kleinkind, ik dank u voor alles wat  
gij voor mij gedaan hebt. Mocht God  
er u duizendmaal voor belonen. Bidt  
nu tot God dat Hij mij genadig weze  
en dat Hij u sterke.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige  
rust.

H. Jozef, patroon van de goede  
dood, b.v.o.

De families :

VANDRIESSCHE, MONJOUR,  
BOCKSTAELE, DE WOLF,

danken U voor de blijken van kriste-  
lijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel