

*Laat mij nu in vrede gaan...
mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd !*



Gij die haar gekend en bemind hebt gedenk

MEVROUW

GERMAINE VAN DRIESSCHE

**weduwe van de heer
Achiel Van den Bossche**

geboren te Overmere op 18 augustus 1902 en
godvruchtig overleden in de stadskliniek te Lokeren
op 28 januari 1994, gesterkt door het Heilig
Sacrament der Zieken.

*Lid van de bond van gepensioneerden,
Ziekenzorg en B.G.J.G.*

O God die liefde zijt en trouw, onze goede moeder is
gestorven. Wij leggen haar in Uw handen, van wie zij
zelf haar leven heeft ontvangen. Zij heeft U trouw
gediend en Uw naam heeft zij geëerd en voortgedragen.
Nu zal zij U zien van aangezicht tot aangezicht en
dankbaar haar loon ontvangen uit Uw handen.

Onze moeder is lang bij ons mogen zijn. Haar eenvoudige
en dienstbaar leven was gevuld met sterke liefde
voor alles en allen die zij heeft ontmoet. Tenger en
broos was ze toch de sterke vrouw, nooit aflatend haar
schone taak te volbrengen.

Samen met vader was ze diep gelukkig en aan haar
kinderen gaf ze de edelste waarden mee van haar
innigste christelijke persoonlijkheid.

Ze was streng en veeleisend voor ons, zoals voor
zichzelf en wat ze van ons vroeg dat leefde ze ons
voor. In moeilijke tijden hebben vele gezinnen haar
onbaatzuchtige hulp ervaren en zo werd ze in haar
lange leven beloond om de gave van zichzelf.

Ze was blij om haar familie om zich heen, bij hen vond
ze ook geborgenheid en wederkerig droeg ze de zorg
voor elk leed en elke vreugde. In onze christelijke
gemeenschap voelde zij zich thuis, ook wanneer ze in
haar huis O.L.Heer gastvrij mocht begroeten.

Deze God die het fundament van haar mooie leven
was zal haar nu begroeten, en ons die dankbaar zijn
om zo'n goede moeder, verder levenskracht schen-
ken.

De families Van Driessche, Van den Bossche, Der-
weduwen en Lenaerts
vinden bemoediging in uw gelovig meelevens.

Begr. Dhooghe-De Mey, Kalken - Tel. 09/367.56.35
Druk. Van Daele nv, Overmere - Tel. 09/367.64.33