

In de vrees des Heren geleefd hebbende, is zij in
vrede gestorven. Tob. XIV



BID VOOR DE ZIEL VAN

Juffrouw

JOSÉPHINE VANDRIESSCHE

geboren te Everbeek, 28 Maart 1874 en er overle-
den, de 13 Januari 1954, ontvangen hebbende de
HH. Sacramenten en den Pauselijken Zegen.

Zij was zachtmoedig, voorzichtig, rechtschape
en werkzaam en nooit verliet zij de weg der recht-
vaardigheid. Zij had een grote godsvrucht tot
Maria en vond behagen in Haar Naam gedurig te
aanroepen. Toen haar lichaamskrachten vermin-
derden, was het voor haar steeds een groot genoe-
gen, 't Rozenhoedje door vrienden te horen bidden
en zelf inwendig aan haar Hemelkoningin en
Moeder, een laatste huide te kunnen brengen.

In haar lijden, gedurende haar slapeloze nach-
ten kwam nooit een klacht, een woord van onge-
duld over haar lippen. Gelaten en berustend in
Gods Wil, zag zij met kalmte de dood te gemoet,
omdat zij zich niets te verwijten had.

O Maria, mijn goede Moeder, wees voor mij nu
de deur des Hemels.

Beminde Bloedverwanten en vrienden hebt
dank voor uw liefderijke zorgen. Ik zeg U vaar-
wel en tot wederziens in den Hemel. Bidt voor mij
Jesus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 q. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

De familiën VANDRIESSCHE en
VANMALDERGEM

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.