

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

LÉONTINE VANDRIESSCHE

weduwe van Mijnheer

François Vandermeeren

geboren te Everbeek, de 13 juni 1872 en er godvruchtig overleden de 8 oktober 1958, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke zegen «in articulo mortis.»

Uitgeput van krachten is zij gestorven in een gezegende ouderdom, die een erekroon is voor hen die de weg der gerechtigheid bewandelen.

Gen. XXV. Ps >VI.

Haar kwaal was ongeneesbaar; maar zonder klagen heeft zij zich ten volle aan Gods heilige Wil overgegeven, haar steun zoekend in het gebed. Gelukkig de mens die de beproeving met liefde aanvaardt, want na dit lijden hier op aarde, zal God hem de kroon schenken die Hij beloofd heeft aan hen die Hem beminnen.

Mijn lieve Kinderen, hebt dank voor uw genegeheid en onverdroten zorgen. Ik verlaat een wereld vol droefheid en ellende. Vergeet mij niet als gij zult bidden. Dat weze de blijvende band tussen de geliefden die heengaan en degenen die hier nog een wijl blijven vertoeven.

Beminde Bloedverwanten ik zeg u allen vaarwel en tot wederziens bij de Heer

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 qu. afl.)

Heer Jezus geef haar de eenwige rust. 7 j. en 7 q.

H. Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 d. afl.)

De familiën

VANDRIESSCHE-VANDERMEEREN

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.