



Liefdevol aandenken aan

**Lovely Van Driessche**

dochtertje van **Eric en Veronique**  
**Van Driessche - De Vleeschauwer**

geboren te Oudenaarde op 6 juli 1994  
en na een onoverwinbare ziekte  
overleden te Gent op 5 december 1994.

---

Voor uw blijken van medeleven,  
Uw woorden van troost,  
Uw helpende hand  
danken U oprecht  
de families  
Van Driessche, De Vleeschauwer,  
De Mezel, Beeckman.

Lovely,

Je sterven maakt ons stil,  
een stilte die vertelt  
wie je voor ons was :  
onze lieveling.

Het wonder van je ogen,  
je lachende mond ...  
neen, dat is niet voor goed voorbij.

Heer God,  
voltooi nu ons kindje  
en laat het in uw liefde geborgen zijn.  
Daar kunnen we het steeds weer  
als onze lieveling ontmoeten.

Aan allen die zoveel van me hielden,  
aan allen die m'n lieve ouders,  
zusje en broertje steunen :  
Dank.

02

