

Wie een ziel redt voor de Hemel, heeft zijn eigen zaligheid verzekerd. (H. Chrys.)



Vroom aandenken aan  
MEVROUW

### MARGARETHA VAN DRIESSCHE

weduwe van Mijnheer CESAR HAEGHENS

geboren te Zele, 19 juli 1883, overleden te Lokeren in het Gesticht H. Engelen, 5 februari 1963, voorzien van alle H. Rechten en de Pauselijke Zegen. Zij was lid van de Derde Orde van St. Franciscus; medestichteres van het Maria-legioen, afdeling Lokeren; ijveraarster voor het Edw. Poppe Tijdschrift "de Stem van Moerkeke".

Het leven van de mens telle 70-80 jaren of meer, wie die bereikt en er op terugblijkt, noemt het een rook die kwam en snel verzwond. Zij ontving de genade voor eigen ziel en voor anderen degelijk te werken. Een tweede genade : de dood te zien aankomen en zijn nabijheid in te zien om dan met onderworpen en rustig gemoed volgens Gods Will die wenkt naar de eeuwige zaligheid over te gaan. Op O. L. Vrouw Lichtmis de H. Rechten vragende, was zij dubbel gelukkig : om Maria's feestdag en om de H. Sakramenten.

Oudste dochter van een godsdienstig, welvarend en groot gezin, verloor zij vroegtijdig haar moeder. Zo moest zij reeds in haar jeugd instaan voor de huiselijke zorgen. Daar was vasthoudendheid en durf toe nodig. Zij had het temperament. Haar omgang bleef wellicht daaruit getint door een zekere geldingsdrang en overheersingseis, waar geduld bij paste Zij beleefde een bezielded godsvrucht. De dagelijkse H. Mis en Communie maakten haar medelevend met Jezus' Offerleven en Offermaal, de genadebron.

Tot Gods Moeder had zij de vurige drang haar te eren en te dienen als haar kind. Meer dan kind verbond zij zich aan Maria als liefdeslaaf. Meer nog: zij heeft doorslaand tot Maria's glorie gewerkt door het Maria-legioen. Samen met wijlen Z.E.H. deken Bauwens was zij daarvan een medestichteres, en tot haar laatste weken een onvervaard en onverpoord werkend lid.

Door Gods barmhartigheid en Maria's hulp bracht ze bekeringen teweeg, leidde verdwaalden tot de goede weg terug, herstelde Gods Wet en 't geloofsgeluk in gebrokene huisgezinnen.

Na een werkzame jeugd, heeft zij haar welstand goed benuttigd; de arme lieden, en goede werken mochten gemakkelijk haar bereiken. Zolang zij midelen had hielp zij gaarne zelf, stil en onbekend. God zal haar grotelijks vergelden al wat zij weggeschonken heeft.

Mijn duurzame zuster en familieleden, Eerwaarde Zusters die mij hebt bijgestaan, ik dank U voor de goede zorgen. Bidt allen voor mij, ik zal U dankbaar gedenken in de Hemel.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)

De familiën VAN DRIESSCHE, HERTECANT HAEGHENS en COPPENS, diep getroffen door de blijken van genegenheid hun betoond in hun rouw danken U van harte.

druk. rosseels lokeren