

«Gaet ook gij naar mijn wijngaard, en al wat billijk is zal ik u geven.» (Ev. H. Mattheus)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Oscar Vandriessche

weduwnaar van Mevrouw
Marie Godefroidt

geboren te Heurne de 14 november 1897 en aldaar schielijk
overleden de 11 februari 1959,
bediend met het H. Oltresel «in extremis».

Erelid van de H. Hart-Bond en van al de godvruch-
tige genootschappen der parochie.
Lid van de Gemeenteraad.

Na met de Biddag zijn christelijke plichten van Biecht en H. Communie enz. voorbeeldig vervuld te hebben heeft de Goddelijke Meester van leven en dood zijn trouwe dienaar tot Zich geroepen. De Heer heeft Hem niet onvoorbereid gevonden.

Oscar was een man die leefde in bestendige vriendschap met God en in vrede met de mensen. Hij was een brave man die zijn vrouw en kinderen oprecht beminde. Met zorg en kommer werkte hij naarstig voor het gezin. Zijn doel was niet de goederen dezer aarde te veroveren, maar wel zich een schat te verzamelen voor de eeuwigheid.

In zijn leven heeft hij groot verdriet gekend, maar nu zal zijn vreugde groot zijn omdat God hem zal geven de glorie van de verrijzenis.

Bemide Kinderen, de beproevingen in dit leven zijn ons niet gespaard geworden, doch troost u en versterkt u met deze heilzame gedachten dat O. L. Heer niet slaat of Hij zalft daarna; dat God soms zijn vrienden beproeft om te zien of ze in Hem geloven, op Hem betrouwen, Hem beminnen; en dat ik nu naar moeder ga om samen in de hemel over u te waken en voor u te bidden.

Dierbare Broeders, Zusters, Bloedverwanten en Familieleiden, ik zeg u «vaarwel» en dank u; blijft elkander genegen in Jezus-Christus. Gij, mijn dierbare Zusters, religieuzen, bidt gij vooral tot lafenis mijner ziel.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Mejuffer Marie-Madeleine Vandriessche,
Mijnheer en Mevrouw Michel Verbeurgt-Vandriessche,
Mejuffer Caroline Vandriessche,
Mijnheer en Mevrouw Charles Audooren-Vandriessche en
dochter Marie-Anne,
Mijnheer en Mevrouw Maurice Vandriessche-De Staercke,
Mijnheer Willy Vandriessche;
De families Vandriessche, Godefroidt,
Ronsse en Vanheeuverswyn

danken U voor Uw deelneming
en gebeden.

Namis dinsdag as. te 8 u.

M. Van Meirhaeghe, koster, Heurne