

Waakt dus, omdat gij niet weet op wat uur uw Heer
komt. Matth. XXIV, 42.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René VANDRIESSCHE

echtgenoot van Mevrouw

Germaine Detemmerman

geboren te Everbeek, den 29 Augustus 1898 en er
schielijk overleden den 28 Juni 1950.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op deze
wereld (Hebr. XI, 13) gelijk onze voorvaderen het ge-
weest zijn. Onze dagen zijn als een schaduw en wij
verblijven hier slechts een ogenblik.

Een hart dat leedwezen heeft en zich vernederd, zult
Gij o God, niet versmaden. Ps, 50

De Heer heeft hem beproefd, maar hij was verdul-
dig in zijn lijden.

Bemide Echtgenote, duurzame Kinderen, ik sterf,
maar weest verzekerd dat mijn liefde aan 't graf niet
eindigt. Ik heb u bemind op aarde en blijf u beminnen
in den Hemel. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j, en 7 q. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

.....
Druk. Depessemier Everbeek,

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van hem die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

VANDRIESSCHE, DETEMMERMAN,
MONJOUR en VAN DE PONSEELE.