

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

ROBERTINA VAN DRIESSCHE

echtgenote van de Heer
VALERE DE MEULEMEESTER

geboren te Oudenaarde op 10 juni 1903 en
er godvruchtig overleden op 26 oktober 1976.

—

In de stilte van een gedempte herfstnamid-
dag is Moeder een week vóór Allerzielen in
alle eenvoud zachtjes ingeslapen.

In haar huis was het zo goed om leven voor
haar hele gezin; de deur stond altijd open voor
iedereen, die er echt welkom was. Onder een
schijnbare uiterlijke onbezorgdheid verborg ze
een groot hart dat begaan was met wat ieder
op het gemoed had. Ze kon luisteren, na-
denken, en dan helpen met raad en daad.

Dierbare echtgenoot, uw lot is zwaarder om
dragen dan het mijne; bedenk echter dat ik
geborgen ben in Gods barmhartigheid en U
innig nabij blijf.

Lieve kinderen en kleinkinderen, blijft één
en omringt Vader met uw liefderijkste zorgen.

Voor Uw medeleven en Uw gebeden onze
oprechte dank.

De Heer Valère DE MEULEMEESTER,
haar echtgenoot ;

De Hr en Mw Marc DE MEULEMEESTER-
VAN MAELZAEKE en kinderen,

De Hr en Mw André DELMAIRE-
DE MEULEMEESTER en kinderen,

De Hr en Mw Roland BOSTIJN-MATTHIJS
en kind,
haar kinderen en kleinkinderen ;

De families VAN DRIESSCHE, SIMOENS,
DE MEULEMEESTER en VANDEPUTTE.

*danken U voor de bliken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.*