

Wij hadden jou zo graag in ons midden.

†

Dankbaar gedenken wij
DE HEER

RONY VAN DRIESSCHE

zoon van Eduard en Julia

VAN DRIESSCHE - STEVENINCK

geboren te Lokeren op 16 juli 1958

en bij een tragisch verkeersongeval

om het leven gekomen te

Watermaal-Bosvoorde op 22 september 1989.

Rony had zijn draai pas goed gevonden. Het was menens nu. Hij wist nu wat hij wou en wat hij kon. Hij deed zijn werk met hart en ziel. Veel afwisseling, veel verantwoordelijkheid.

Dat hij zover gekomen was, had hij vooral aan zichzelf te danken : cursussen, zelfstudie, geen kans liet hij onbenut ; hij wou en hij zou er komen. Maar niet ten koste van anderen. Hij was en hij bleef de eenvoudige joviale Rony, wel wat serieuzer als vroeger, maar nog altijd even graag bij de mensen, nooit iets teveel gevraagd. Zo was hij thuis. Zo was hij op zijn werk. Zo was Rony.

En ineens is het gedaan. Je vertrekt 's morgens gezond en wel, je komt niet meer terug. Nooit meer. Weg alle plannen. Weg alle kennis en boeken. Weg alle vriendschap. Aan scherven. Voorgoed.

Zo brutaal is je heengaan voor ons. Wij die van jou helemaal geen brutaliteit gewend waren. Al wat ons rest zijn scherven geluk,

een beeld van jou, af en toe je stem, je lach. We willen ze dankbaar bewaren in ons, om niet te vergeten wie jij voor ons bent geweest.

Een ding willen we nog vragen Rony, voor je moeder en je vader, voor je broer, je zus en schoonzus, voor je neef, nicht en petekind. Wil jij ervoor zorgen vanaf de Overkant waar je nu woont, dat uit de scherven en de pijn geloof mag groeien en nieuw vrouwen in het leven. Dat zal je zeker nog voor ons willen doen.

De families

VAN DRIESSCHE en STEVENINCK

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

begr. van rumst, brugstraat 92 - (091) 48.37.92

druk. r. van de velde, lokeren - (091) 48.57.17