

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

**Maria-Justina Van Droogenbroeck**

weduwe van Mijnheer  
**EMIEL WIJNANT**

geboren te Mere de 19e Januari 1870 en er  
godvruchtig overleden de 8e December 1948.

Versterkt door de laatste H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Rozenkrans en  
van het H. Hart.

Weest bereid ! Zo luidde het wachtwoord ons  
door Jezus-Kristus gegeven.

Onze dierbare overledene heeft haar ganse leven  
besteed aan de voorbereiding van de « grote reis »  
Zij was één van de weinigen die wat meer betrach-  
te tegenover God dan wat uitwendige gebeden te  
prevelen. Zij deed als diep kristen vrouw aan in-  
wendig gebed en meditatie. Zulke mensen leven  
met de Hemel in de ziel om eens van het lichaam  
verlost hun ziel in de Hemel te laten binnengaan.

Beminde kinderen, familie en kennissen treurt niet  
troosteloos om mijn heengaan ik heb van God de  
grote gunst verkregen nu voor eeuwig bij Hem te  
mogen zijn. Bidt voor mijn ziel opdat zulks rap ge-  
beuren moge. Ik zal met vader en alle familieleden  
God ten beste spreken om over u, uw loopbaan en  
uw kinderen te waken. Zo zien we eens elkander  
weer in de nooit vergaande eeuwigheid.

JEZUS, MARIA, JOZEF.

Mere, drukk. Sterck & Coppens.

Mijnheer en Mevrouw Remi Raes-Wijnant en hun kinderen  
Elvire en Robert,  
Mijnheer en Mevrouw Remi Wijnant-De Backer en hun kin-  
deren Paul en Erna,  
Mijnheer en Mevrouw Frans Wijnant-De Pauw en hun kin-  
deren Willy, Marcel, Marie-Jeanne en Anny,

danken u van harte om uw blijken van deelneming  
in rouw en gebeden.