

Mooie herinnering aan

†

DE HEER

Alberic Van Durme

echtgenoot van Alice De Couvreur.

Geboren te Zottegem op 25 juni 1924
en thuis overleden in familiekring
te Brakel op 2 september 2006

De namis zal opgedragen worden
in de parochiekerk
Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen
te Sint-Maria-Oudenhove op
vrijdag 15 september 2006 om 18.45 uur.

Je verleden bestond uit werken
en een groot besef van plicht.
Dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht.
Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden.
Een vriend, oprecht,
waar je altijd kon op bouwen,
jou woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen.
Bescheidenheid stond in het vaandel
van je leven, liefde en vriendschap,
dat is wat je altijd hebt gegeven.

De familie dankt allen die Alberic tijdens
zijn leven vriendschap hebben geschonken.
Ook danken zij u
voor uw medeleven bij zijn heengaan.

Uitvaartbegeleiding Stefaan