

Geloofd zij Jezus Christus !



BID VOOR DE ZIEL VAN

HEER

DENIS VAN DURME

zoon van wijlen

heer **PETRUS** en mevrouw **LEONIE**

DE STAERCKE

geboren te Velzeke, de 5 oktober 1919 en er na een smartelijk ongeval overleden op O.L. Vrouw Hemelvaart 1968. Gezalfd met het Sacrament der zieken.

Er zijn weinig wegen in het leven der mensen, waar men Christus' kruis niet ontmoet. Het bestaan is 's morgens nog sterk en onwankelbaar en men geeft zich zelf nog vele jaren, en toch enige uren later zijn de naastbestaanden in rouw en tranen.

Het betreurde slachtoffer Denis, was eenijders vriend, elk wenkte hem en riep hem toe. Hij was eenvoudig in zijn denken en werken, oprecht in zijn mening en eerlijk in zijn genegenheid. Hij was dienstvaardig als een engel en achter een ruw uiterlijk verborg hij een zachtmoedig karakter en meelijdende inborst.

Gelukkig de mens die mag getuigen : nooit heb ik met de bozen aangesloten en met lichtzinnigen geen omgang gekend. Het geloof in God heb ik gevolgd en zijn geboden in mijn hart bewaard.

Duurbare familieleden, hebt dank om uw genegenheid en zorgen ; bij de Vader in de Hemel worden we weer opnieuw verenigd.

Goede werkmakers, vaartwel en dank om uw trouwe vriendschap en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw wed. Prosper **DROESHOUT-VAN DURME**, kinderen en kleinkinderen,

Heer en mevrouw **Albert VAN DURME-POT** en kinderen,

Heer en mevrouw **Albert SEDEYN-VAN DURME** en kinderen,

Heer en mevrouw **Julien MAES-VAN DURME** en kinderen,

De families **VAN DURME** en **DE STAERCKE**,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van innige deelneming en DANKEN U.