

Ik geloof de verrijzenis van het vlees en het eeuwig leven.  
Symbolum.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Mevrouw Georgette Van Durme**

echtgenote van

**Mijnheer Georges VAN HOUCKE**

geboren te Velzeke de 26 Augustus 1911 en aldaar schie-  
lijk overleden de 19 April 1948.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

God roept haar in de bloei der jaren, ontrukkt haar aan de liefde van een trouwe echtgenoot en twee brave kinderen.

Wat is het leven van de mens? als een rook die een weinig tijds verschijnt en dan weder verdwijnt.

Want als het morgen is denken wij dat wij den avond niet zullen krijgen; daarom wezen wij altijd bereid om te sterven, want wij weten niet op wat uur de zoon des menschen zal komen.

O Maria op U heb ik mijn betrouwen gesteld, wees mijn voorsprekerster bij den oppersten Rechter.

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen vaartwel. Ik vraag vergiffenis voor 't verdriet dat ik u heb aangedaan en de steun dien ik u zo onverwachts heb ontmenen. Hoopt en vertrouwt op de Heer. Hij zal uw steun wezen. Lieve echtgenoot, zorgt voor onze kinderen en geeft ze een christelijke opvoeding.

Bidt veel voor mij opdat de Heer mij genadig weze. Beminde Ouders, broeders en zusters, vaartwel en weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)



**Mijnheer Georges VAN HOUCKE ;**

**Mijnheer Noël VAN HOUCKE ;**

**Mijnheer Lionnel VAN HOUCKE ;**

**De Familien VAN DURME-VAN HOUCKE-DE WITTE**

**en ECKHOUT ;**

**BEDANKEN**