

Leid ons door de nacht van de dood
naar de vreugde die ons wacht aan Uw zijde.



TOT AANDENKEN AAN

DE HEER

Robert VAN DURME

weduwenaar van Mevrouw
Margaretha DE BEER

geboren te Hillegem op 19 september 1908
en overleden te Zottegem
op 12 augustus 1989,
met de genade van het sakrament
van de zieken.

—
Heengaan is de wet van het leven, maar
toch doet het steeds pijn iemand van de
zijnen te moeten verliezen.

Zoals elk mensenleven bleef ook het zijne
niet gespaard van zorgen en verdriet. Ge-
lukkig kon hij terugvallen op de liefdevolle
zorgen van zijn familie, die hem gesterkt
en bemoedigd hebben in de moeilijke dagen
van eenzaamheid en onmacht.

Wij bidden vertrouwd: «Liefdevolle God,
wij geloven vast dat ook zijn naam geschre-
ven staat in de palm van uw hand. Wij

vragen U: roep hem ten leven en laat hem
delen in de vreugde van Uw Rijk.»

Dank aan mijn familie en vrienden.

Julien en Anna VAN DURME-VAN ELSUWE,
kinderen en kleinkinderen,

De families VAN DURME, DE BEER, BAELE
en GABRIELS

**danken U voor de blijken van innige
deelname in hun rouw**

Begraaf. Holderbeke c.v., Hillegem
Druk. De Moor-Landrieu, St.-Liev.-Houtem