

Het leven is niets. De eeuwigheid is alles (Bossuet.)

† ZALIG AANDENKEN VAN †

## ANDRÉ VAN DYCKE

zoon van wijlen Groot-Oorlogsinvalid

HUBERT en van ANNA LIMPENS

geboren te Nederbrakel, den 26 Januari 1921, en, tengevolge van een luchtaanval op den trein, smartelijk overleden te Zottegem, op 2en Kerstdag 1944, tijdig nog bediend van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart en  
Oud-Strijder van 1940.

De wonde die Gij ons toebrengt, o Heer, is zoo diep en zoo pijnlijk, doch wat ons troost is dat Gij onze Vader zijt. (H. Aug)

In de volle kracht van zijn leven, onverwachts en tragisch uit het leven weggerukt, slaat zijn afsterven inderdaad een diepe en pijnlijke wonde in het hart van zijn moeder, zijn broeder en zuster die hem allen evenzeer beminden. En grooter wordt nog de smart bij de gedachte aan zijn verlatenheid in deze tragische oogenblikken: hij zag immers in dat men zijn leven had kunnen redden indien men hem had kunnen helpen.

Maar God is goed en barmhartig: die tragische oogenblikken gedurende dewelke de duurzame afgestorvene zijn leven samen met zijn bloed zag wegvloeten, heeft God hem gelaten opdat hij zich op den dood zou voorbereiden.

Dat is dan ook onze doorslaande troost: hoe het ook gebeurde, hij was op zijn sterven voorbereid. Aan den priester die kwam om hem de laatste H. H. Sakramenten toe te dienen, zeide hij: ja, ik weet dat ik ga sterven. Hij was dus stervensgereed en voor kristene menschen is dat hoofdzaak en al het overige: bijzaak.

Duurbare Moeder, geliefde broër en zuster, hard is voorzeker deze slag, doch laten wij ons onderwerpen aan Gods ondoordringbare raadsbesluiten, en laten wij met volle overgeving aan Gods H. Wil zeggen: Heer, uw H. Wil geschiede! — Duurbare Vrienden, denkt er dikwijls aan dat ook jonge menschen plotseling kunnen sterven en gunt mij uit kristelijke naastenliefde de hulp uwer gebeden.

De 4 akten.

(12 j. alf.)

Mevrouw Weduwe Hubert VAN DYCKE, geboren Anna LIMPENS;

Mijnheer Armand VAN DYCKE;

Mejuffer Agnes VAN DYCKE;

Mevrouw Weduwe Adolf VAN DYCKE, geboren Clemence OTTE,  
kinderen en kleinkinderen;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Camiel LIMPENS;  
COESENS;

De Familien VAN DYCKE, LIMPENS, OTTE en COESENS;

BEDANKEN voor uw blijken van deelneming  
in den smartvollen rouw die hen treft.