

« Zalig de zachtmoedigen »  
Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen  
God zien ».



**BID VOOR DE ZIELERUST**  
van Juffrouw

**Emma VAN DIJCKE**

dochter van wijlen  
**Emiel en Octavie MEULIJZER,**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 8 mei 1892 en er godvruchtig overleden  
op 11 februari 1974,  
gesterkt door de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

Gekomen tot een schone ouderdom is de  
dierbare overledene zacht heengegaan ; de  
dood boezemde haar geen schrik in, want  
zij is gestorven zoals zij geleefd heeft :  
kalm en gelaten, zonder uiterlijk vertoon,  
maar innerlijk rijk aan een diep en vast ge-  
loof, gelouterd door beproeving en gesteund  
door het gebed. Zij had een grote gods-  
vrucht tot O.L. Vrouw en het is op het  
feest van O.L. Vrouw van Lourdes dat zij  
door de Heer geroepen werd.

Dierbare familieleden, vaartwel, mijn aard-  
se leven is ten einde en ik ben overgegaan  
naar het Leven bij God. Mijn liefde tot U  
sterft niet : bewaart in uw hart mijn aan-  
denken en Gods zegen blijve op U rusten.  
Weest mij indachtig in de H. Eucharistie-  
viering en in uw familiegebed.

O. L. Vrouw van Lourdes, spreek voor haar  
ten beste.

De families VAN DIJCKE en MEULIJZER,  
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove