



Met liefde en dankbaarheid
denken we terug aan

Lucie Van Dycke

weduwe van Gilbert Roman

geboren te Nederbrakel op 22 mei 1930
en overleden te Opbrakel op 24 juni 2003,
gesterkt door het sacrament der zieken.

*De namis wordt opgedragen op
vrijdag 25 juli 2003 om 18.30 uur in de
decanale kerk Sint-Pietersbanden te Brakel.*

Wij danken voor alle biddend meelevende en
dankende allen die goed waren voor haar.

Als leven een stukje sterven wordt.
Elke dag meer afscheid nemen
van geliefden, je actief leven,
je mogelijkheden ...
Wat dan ?

Dan gaat het om de kern :
liefde, verbondenheid,
stille zorg voor elkaar.
Dan wordt sterven
opnieuw een stukje leven.

Oma, je kon niet de oma zijn
zoals je het echt wou.
Maar voor ons was je dé beste !
We zullen je liefde en raad missen !

Ma,
dank je voor alles
wat je voor ons deed en was.
Jouw levenslust en moed maakten het ons
makkelijk je bij te staan.

God,
wees Jij nu goed voor haar
nu wij het niet meer kunnen.
Geef haar een thuis van eindeloos geluk.
Een nieuw leven.



Rouwl. Fun. & Drukw. b.v.b.a. RAOUL - Brakel. Tel. 055/ 42 24 49