

Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede!



BID VOOR DE ZIEL  
van  
MEVROUW

## Maria - Huberta VAN DYCKE

echtgenote van Mijnheer  
**Richard VAN WAEYENBERGE**

geboren te St-Maria-Oudenhove, op 24 Mei 1892,  
en er godvruchtig in de Heer ontslapen, op  
16 Juni 1954, gezalfd met de H. Olie in extremis.

Zij was lid van de Derde-Orde  
van de H. Franciscus.

Vandaag is de mens nog in volle levenskracht en morgen is hij niet meer... Wij hebben hier op aarde geen blijvende woonplaats, wij zijn hier slechts op doortocht, op weg naar een beter vaderland... Gelukkig daarom de mens die altijd het uur van zijn dood voor ogen houdt en altijd gereed is om te sterven.

De duurzame overledene was een diep godsdienstige vrouw, die trouw haar plichten jegens God en de naaste volbracht; op Sacramentsdag zou zij op bedevaart gaan naar een Maria-heiligdom, maar volgens Gods ondoorgankelijk besluit moest op de vooravond de eeuwige tocht aanvangen naar het hemelse Sion.

Voor haar moeder, haar echtgenoot, haar kinderen, haar bloedverwanten en voor al wie met haar in betrekking kwam was zij zo goed dat haar heengaan een grote leemte maar ook een zoete herinnering zal achterlaten.

Mijn dierbaren, ik zeg u geen vaarwel maar tot weerziens, blijft mij indachtig in uwe gebeden opdat ik spoedig in het eeuwige vaderland moge aanlanden.

De vier akten. (12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
(300 d. afl.)



De familie

Van DYCKE

en

VAN WAEYENBERGE,

danken U van harte voor de  
blijken van deelneming in  
hun diepe rouw.

---

J. Eekhout, St-Maria-Oudenhove.