

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

**Maria, Margareta, Octavia
VAN DYCKE**

weduwe van Jozef **DESTERKE**,

geboren te Nederbrakel op 28 augustus 1899
en godvruchtig overleden in het rustoord
„Najaarszon” te Brakel op 17 maart 1985.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

VAN DYCKE, DESTERKE,
OTTE, FOSTIER,
danken U.

Namis : dinsdag 23 april 1985 om 19 u. 30.

Een leven boordevol activiteiten en zorgen,
gedragen door een beleefde christelijke over-
tuiging.

Dit mocht het schone einde zijn, ze zou
niet langer vechten, ze was te moe.
Haar verdriet om wat 'verleden' en 'gele-
den' is had ze met rimpels in haar ge-
zicht geschreven.

Haar ogen hadden zoveel in zich opgenomen
dat ze zich gemakkelijk sloten in een on-
bewogen rust.

Nu zal het voor haar een nieuwe 'thuis'
zijn met vader, André en zovelen, voor
eeuwig.

Dit was haar en is onze gelovige zekerheid.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel