

Gelukkig die in God geloven
Als diepe wonden 't herte slaan!... G. G.



† BID VOOR DE ZIEL †
van Mevrouw

MARIE-EMILIE-ALICE VAN DIJCKE

echtgenote van Mijnheer
JOZEF ROMAN

geboren te Nederbrakel de 7 september 1883,
en er godvruchtig overleden de 12 juli 1956.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
Zij was IJveraarster van de Vrouwenbond van het
H. Hart, van de 3de Orde van St. Franciscus en alle
andere godvruchtige Genootschappen.



Wij hebben een schat verloren, want moeder, die
ons heden is afgestorven, was ons kostbaarste bezit
hier op aarde. Hoe ledig en eenzaam het huis waar
moeder verdwijnt! Wij herinneren ons wat al goed-
heid en liefde van haar uitging: voor haar echtgenoor,
voor haar kinderen. Geen wonder dan ook dat die
kinderen nu bij deze doodssponde de woorden mij-
meren van de dichter: ik ken een lied dat 't hart bekoort

een lied vol melody....

O Moederlied...

O neen 'k vergeet U niet!...

Deze dierbare afgestorvene was het toonbeeld van
de kristelijke vrouw en moeder; voor haar man heel
en al toegewijd, voor haar kinderen onuitputbare liefde,
voor de evenaaste de alles vergetende menslievend-
heid. Spijtig dat zulke mensen moeten verdwijnen,
maar gelukkig ook dat dergelijke zielen in deze be-
dorven wereld toch nog bestaan en navolging vin-

den! Om al het goede dat zij heeft gedaan, heeft
O. L. Heer haar nu beloond, en als ijveraarster van
de vrouwenbond van het H. Hart vond zij in haar
stervensuur een veilige schuilplaats in Jezus H. Hart.

Dierbare echtgenoot, bemide kinderen, ik gaf U
steeds het voorbeeld van een deugzaam en kriste-
lijk leven en ik heb met grote moedertrots mogen
vaststellen dat gij in mijn voetsporen door het le-
ven gaat. Doet zo voort en blijft trouw aan O. L. Heer
en al uw plichten van kristen mensen. Hebt dank
voor al hetgeen gij voor mij deedt. Vergeet mij niet,
vooral in uw gebeden, goede werken en H. H. Missen.

God zegene U allen en beware U. Tot weerziens bij
O. L. Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De 4 akten a. u. b. voor de overledene,



Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van gene-
genheid;

De Familiën VAN DIJCKE, OTTE,
ROMAN en DE CUBBER.

.....
Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt