

Hij ruste in vrede.



**Bid voor de ziel**

van Mijnheer

**Richard VAN DYCKE**

Weduwnaar van Mevrouw

**Marie DE BRACKELEER**

geboren te St Maria-Oudenhove de 18 september

1900, en godvruchtig overleden te Gent de

14 november 1961,

gesterkt door de laatste H. Sacramenten

en de Pauselijke Zegen.

Hij was eenvoudig en rechtvaardig, vreesde God en verwijderde zich van 't kwaad. (Job. 1)

Hij beminde de arbeid en vond plezier in zijn werk.

Zelfs tegen alle hoop in, bleef hij hopen nog te genezen. God beschikte er echter anders over en riep hem tot Zich. Er zijn nu eenmaal kwalen waar er geen genezing voor is. Hij heeft zijn ziekte edelmoedig gedragen, want, niettegenstaande hij veel leed, klaagde hij nooit.

Dierbare kinderen, vader verlaat u en gaat bij moeder in 't land van de vrede, van de rust en 't eeuwig geluk. Blijft verenigd in de Heer, vervult volhardend uw plichten tegen over God en zijn Kerk. Dan zullen we elkaar eens eeuwig mogen terugzien in de hemel.

Bidt voor mijn zielerust! Vaartwel

Mijn Jezus, barmhartigheid! ( 300 d. afl.)



Mr & Mw Valère SCHIETTECATE-VAN DYCKE  
en kind Jean-Paul,

Mr & Mw Jozef HAEGEMAN-VAN DYCKE en  
kind Patrick,  
zijn kinderen en kleinkinderen.

De Familiën VAN DYCKE, DE BRACKELEER-  
HERREGODTS, VAN DEN BOSSCHE, DE COU-  
VREUR.

danken Ued. oprecht voor de blijken van  
kristene deelneming.

Drukk. V. Ruyskensvelde-Bogaert Godveerdegem