

" Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat ". (Paulus)



IN DIT GELOOF LEEFDE EN STIERF

DE HEER

ROGER VAN DIJCKE

echtgenoot van mevrouw **Frieda Sergant**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
20 september 1939 en na een langdurige ziekte
overleden te Zottegem op 25 mei 1987,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Mevrouw Frieda SERGANT,
Jonge heer Gert VAN DIJCKE,
Jonge heer Kurt VAN DIJCKE,
Mevrouw Kamiel SERGANT(†)-

Yvonne DE SWAEF,

De families : VAN DIJCKE, SERGANT,
MEULENIJZER en DE SWAEF

DANKEN U oprecht voor uw kristelijk
medeleven en uw vroom gebed.

VADER, nu ben je thuisgekomen bij de Heer.
Ons doet je vroege heengaan pijn.
Het nodigt ons echter uit tot bezinning.

LEVEN - je leefde intens en gaarne.
Je hield van de mensen en de natuur.
Steeds was je bereid te helpen ;
je had aandacht voor elk gebeuren.
Trouw was je liefde.

LIJDEN - Stil, liefst ongezien.
Moedig aanvaardde je vooral je laatste
beproeving.
Het sloeg je niet neer. Samen met uw geliefden
maakte je u gereed voor het ultieme moment.

STERVEN - zo eenvoudig als je leefde,
zo eenvoudig ging je ook van ons weg.
Je was gereed. Alles was volbracht.

Liefste vrouw en kinderen, gij zijt in leven,
lijden en sterven mijn vreugde, troost en steun
geweest. Ik blijf diep van u houden.
Dank om de vele goede zorgen. Laten we ons
in liefde één weten over alle grenzen heen.

Druk. Van Ruyskensvelde - Tel. 091 / 60 05 78