

Mijn God en mijn Al!



De Heer heeft in de vreugde van de hemel
opgenomen

Zuster JOACHIM

(Mejuffer Alice Vaneckhaute)

van de Zusters van Sint-Franciscus Oprakel,
geboren te Grammene 13-4-1894
zij werd aan de Heer toegewijd 23-9-1914
ging terug naar het Vaderhuis 1-12-1978

Heer, wij danken U om het eenvoudig,
kalm en liefdevol leven van Zuster Joa-
chim, onze algoede medezuster, ons lieve
zuster en ons dierbaar tante nonneke.

Gedurende 48 jaren heeft Zuster Joachim
met een zachte en toch vaste hand kinderen
opgeleid tot een diep kristelijk leven.

Haar pijnlijke ziekte heeft ze moedig ge-
dragen voor Hem naar wie ze zo vurig
verlangde en bij wie ze in bruidsliefde werd
ontvangen.

Haar verdwijnen wordt door ons diep
aangevoeld. De noden in de familie lenigde
zij door haar veelvuldig gebed en herhaalde
toegelaten bezoeken.

Bemide Oversten en Medezusters, dier-
bare familie en vrienden, ik dank U zeer
oprecht voor uw genegenheid en vriend-
schap en voor alles wat gij voor mij ge-
daan hebt. Moge uw gebed voor mij een
hulp zijn en een voorspraak bij de Heer.

H. Franciscus, bid voor ons.

De Algemene Oversten en de Zusters van
Sint-Franciscus van Oprakel

De families Vaneckhaute-Amelynck,

*zijn dankbaar voor uw gebed en me-
deleven.*

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel