



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

Zuster **SIDONIE**

(Mejuffer Zulma VAN EECKHAUTE)

van de Zusters van Sint Franciscus van
Opbrakel

geboren te Grammene 27- 2-1891
legde haar kloostergeloften af 9- 8-1910
ging naar het Vaderhuis terug
te Everbeek 17-10-1977
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Heer, wij danken U voor dat schone leven !

Schoon, inderdaad was haar leven. De
schoonheid van het leven ligt immers in de
liefde, die offer is. Gans haar leven stond
in het teken van haar offerende liefde. Want
Zuster Sidonie was een goede en trouwe
kloosterzuster die, gesteund door haar veel-
voudig en simpele gebed, nooit heeft getwij-
feld aan haar roeping en aan de opdracht
die zij tijdens haar leven te vervullen kreeg.

Gedurende bijna gans haar kloosterleven
heeft zij al haar krachten en beste zorgen
besteed aan zieken, bejaarden en uitgestote-
nen die in het rusthuis terecht kwamen. Ein-
delijk mocht ze zelf op rust gaan, zonder
zich maar enige rust te willen gunnen.

« Enkel bij U mijn Jezus, en mij offeren
voor mijn dierbare congregatie, mijn oversten

en medezusters ». - In dat stil gebed heeft
ze dat levensprogramma vastgelegd en met
heldhaftige moed en trouw tot in de puntjes
uitgewerkt.

Schenk aan allen die haar hebben gekend
de durf en de kracht om met eenzelfde diep-
gaand geloof, vertrouwvol in het leven te
staan. Geef moed en troost aan haar zusters,
aan haar familieleden en medezusters die
haar verzorgden. Mogen allen in haar leven
en dood de blijvende belofte erkennen dat
ook Gij, Heer, hun over de dood heen trouw
zult zijn.

De Algemene Oversten,

Haar medezusters,

De families VAN EECKHAUTE-AMELYNCK,

zijn dankbaar voor uw gebed en medeleven.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel