

"Ik weet dat mijn Verlosser leeft!,"



VROOM AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW

Cordula VAN EESBEECK

dochter van wijlen Heer en Mevrouw

CYRIEL en HORTENSE DE ROO,

geboren te Oosterzele, de 26 november 1894 en
godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek
te Zottegem, de 17 oktober 1976, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

De christen - meer dan wie ook - is een mens met
een toekomst, met een toekomst die reeds be-
gonnen is. "Nu reeds zijn we kinderen van God,"
zegt de apostel Sint-Jan. Kinderen van God en
erfgenamen van de toekomstige heerlijkheid. "Wat
wij zullen zijn is nog niet geopenbaard," schrijft
de apostel.

Maar eenmaal wordt de sluier weggenomen,
breekt Gods heerlijkheid door. Dan zullen wij
Hem zien zoals Hij is en op Hem gelijken. Dan
is de toekomst een eeuwig nu geworden. Voor
de dierbare overledene, daarop mogen we ver-
trouwen, is dat eeuwige nu reeds begonnen. Ze
was immers een diepgelovige vrouw, zeer ge-

hecht aan de Kerk, aan haar godsvrucht tot
O. L. Vrouw, aan de H.H. Sakramenten.

Jaren jang was ze de trouwe, toegewijde zorg-
ster voor haar zieke zuster. Wereldse genoegens
waren haar vreemd. Gebed en praktische naas-
tenliefde waren de pijlers van haar leven.

Dierbare Familie, hebt dank voor uw zorg en
steun, gedurende de laatste jaren en maanden
van mijn leven. Moge de Heer er U voor belonen
en zegenen. Blijft mij trouw in uw herinnering
en gebed.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor haar !

De families :

VAN EESBEECK en DE ROO,

**danken U voor uw blijken van genegen-
heid, uw medeleven en uw gebeden.**

Begr. Mark Lamiroy - St.-L.-Houtem
Uitg. Rijdtant - koster - Oosterzele