

Op U Heer, stel ik mijn hoop.

†

In vroom gebed gedenken wij

MEJUFFROUW

IDA IRMA VAN EESBEECK

Geboren te Appel terre-Eichem op 4 juli 1907
en godvruchtig overleden in het rustoord
Avondzon te Erpe op 22 mei 1980.

Gesterkt door het Sakrament der zieken en
de Pauselijke zegen.

Lid van de Kristelijke Bond van de Gepensioneerden.

Heer God, wij bidden voor deze overledene,
die ons zo dierbaar is.

We hebben ze gekend als iemand die in grote
eenvoud ingoed was, die zolang ze kon in
stille vol lieve hulpvaardigheid was, vol fijne
attenties voor haar familie en haar medemensen,
die niet wachtte tot op haar beroep
gedaan werd, maar in haar goedheid zag
waar ze helpen kon.

Daarom danken wij U voor dit leven dat voor
velen van ons een weg geweest is waarlangs
Uw goedheid werd meegedeeld en doorgegeven.

En omdat Uw Zoon gezegd heeft dat wat aan
een hulpbehoevende gedaan is, aan Hem-zelf

is gedaan, durven wij vertrouwen op Uw barmhartige goedheid dat Gij haar, wier leven en groot geloof gij met vreugde hebt zien voorbijgaan, in de onvergankelijke vreugde van Uw hemels Rijk zult opnemen.

De families VAN EESBEECK en STANDAERT,
danken U voor uw gebed en de blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk. St.-Maarten, Erpe Begr. V. D. Steen