

Moeder sterft, moederliefde sterft nooit.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Maria Eliza Van Eesbeeck

LID VAN DE BOND VAN HET H. HART

weduwe van Mijnheer
JOZEF BAEYENS

geboren te Appelterre de 6 november 1904 en
godvruchtig overleden te Iddergem
de 16 mei 1963,

Gesterkt door de Troostmiddelen van de H. Kerk.

— — —

De mens wikt, God beschikt. Heden fris en goed, morgen reeds gereed voor det kerkhof. Zo is het leven van de mens.

De dierbare overledene was gereed. Gereed door een ziekbed in volle overgave gedragen; gereed door een vroom leven; gereed door een plichtsbewust gedragen moederschap. Gelukkige kinderen die zulk een moeder hebben: een voorbeeld in het leven, in ziekte en dood.

Dierbare zonen, ik was nog lang gaarne bij U. Gij weet hoe innig lief ik u had. Doch Gods Wil wilde het anders. Nu ben ik bij uw lieve vader, mijn beminde echtgenoot. Doet uw best zoals gij weet dat uw liefste moeder het verlangt. Draagt elkanders lasten; troost en steunt elkander. Blijft in dienst van elkander en van uw kristelijk ideaal.

Gij kunt uw moeder met niets meer genoegen doen. Ik dank u allen voor de innige steun mij verleend; u bijzonder goede zuster Irma voor uw trouwe maandenlange hulp.

Bemide kinderen, schoondochters kleinkinderen, broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters, familie, vrienden en kennissen bidt voor mijn ziel. Weest niet zonder hoop. Ik ben op mijn plaats bij mijn geliefde man in Gods schone hemel. Gedenken wij elkander tot wij eens allen samen zijn in de hemel.

Tot weerziens aldaar.

Jesus, Maria, Jozef, schenkt haar ziel de eeuwige rust, Amen.

Voor uw gebeden en deelneming in de rouw danken U :

De Heer en Mevrouw André BAEYENS-VERLEUSEN en kind Bernadette,

De Heer en Mevrouw Alfons BAEYENS-DE VUYST en kinderen Vera en Hans,

De Heer Arthur BAEYENS,
haar kinderen en kleinkinderen ;

De familiën VAN EESBEECK, BAEYENS, STANDAERT en VAN VAERENBERGH.

Uitg. R. Staels, Iddergem