

Het geheim der dood leert ons wat wij zijn in dit leven.

Nav.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Eudoxie Van Eggelen

Weduwe van wijlen

Petrus Van Der Schueren,

geboren te St. Maria-Lierde, de 21 Mei 1878, en godvruchtig overleden te Opbrakel, de 28 November 1948, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was de trouwe echtgenote, die werkte en leefde alleen voor het geluk van haar man en haar kinderen; de kloeke weduwe, die in alles op God betrouwde, wijselijk haar huisgezin heeft bestuurd.

Zij was gelukkig bij hare kinderen, die moeder beminden omdat ze wel wisten wat zij voor hen heeft gedaan.

Als een dief in de nacht heeft de dood haar uit het leven weggerukt. Onderwerpen wij ons aan Zijn Aanbidelijke wil! Ons leven en onze dood zijn in de handen des Heren: de goede God beschikt erover volgens Zijn wijsheid en Zijn barmhertigheid.

Mijn duurzame kinderen en kleinkind, ik verlaat u, ik ben vader en zuster gaan verwoegen in de hemel. Blijft volharden in de dienst van God, bemint elkander en bidt voor ons.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

7 j. 7 q. afl.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.

De familiën VAN EGGELEN, VAN DER SCHUEREN,
VAN MUYLEM,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.