

Wij hebben hem bemind tijdens zijn leven, wij
vergeten hem niet na zijn dood.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

MARCELLIN VAN EGGELEN

Weduwnaar van Mevrouw

LEONIE MERTENS

geboren te St. Maria-Lierde, de 3 Februari 1865 en
er godvruchtig overleden de 8 Juli 1949, voorzien
van de H.H. Sacramenten der stervenden.

De dood is beter dan een bitter leven, en
de eeuwige rust dan een blijvende ziekte.
Gedenk mijn oordeel, want zo zal het uwe
wezen. Gisteren aan mij, heden aan U.

Eccl.

Hij was een oprechte kristen, die door zijn
werken zijn geloof heeft getoond; als echt-
genoot en vader heeft hij gewerkt en ge-
zorgd om zijn talrijke kinderen in eer en
deugd op te brengen: door zijn oprecht en
aangenaam karakter was hij door iedereen
geacht en bemind.

Gelukkig en wijs is de mens die het in zijn
leven zo aanstelt, gelijk hij wenst in zijn
dood bevonden te worden. Nav. I, 2-3.

Duurbare kinderen en familie, ik vraag u
geen tranen maar vurige gebeden voor de
rust mijner ziel. Dient God getrouw, zoals
gij van vader en moeder geleerd en gezien
hebt; bemint malkander, opdat wij eens
mogen verenigd worden in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.

Uitg. Lafort, St. Maria-Lierde.

De familiën VAN EGGELEN, MERTENS
en VAN MUYLEM,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.